

# Peter de Graef speelt Itak

Het lijkt zo paradijselijk, die leefgemeenschap 'in het diepste binnenste van het Braziliaanse oerwoud', waar het jongetje Itak aanvankelijk woont. Hij maakt deel uit van de vredelievende Wahuki's. Deze stam kan niet uitsterven. Zodra een van hen overlijdt, wordt er meteen een ander geboren. Alleen als er sprake is van moord door een stamgenoot is een Wahuki niet te vervangen. Een van de vele geneugten daar is de snoktorrentijd. Iedereen doet zich dan naar hartelust te goed aan snoktorren, een uitgesproken lekkernij.

**M**aar geen wereld zonder wordt dat verpersoonlijkt door bijvoorbeeld de boscemon Kazimir, die naar rotte vis stinkt en wiens stem 'krast als een vingernagel die over een schoolbord gaat'. Door toedoen van die boze geest doodt Itak met een pijl per ongeluk zijn broer. Wetende wat voor vreselijke gevolgen dat heeft vlucht hij weg. Na benauwende avonturen belandt Itak in de moderne samenleving. Daar is het geluk helemaal ver zoek. Hij leert er Waltertje kennen. Maar die heeft ook veel problemen. Itak en Waltertje zoeken gezamenlijk hun weg in dit van rampspoed doortrokken bestaan.

De mythische en geestige voorstelling *Itak* van Peter de Graef is bestemd voor toeschouwers vanaf acht jaar. Samen met Robert van Leeuwen en in zijn eigen regie toert Peter de Graef momenteel met dit stuk rond.

*Itak* bezit deels de wreedheid van een onvervalst sprookje. Toch zegt Peter de Graef dat het een optimistische strekking heeft. „Je ziet dat deze twee verneukte kereltjes uiteindelijk iets heel belangrijks

"voor die gevoelmatige werkelijkheid, die soms haaks stand op wat je als wetenschappelijke feitenmateriaal voorgeschoteld krijgt. Ik heb acht jaar op een Belgische Jezuïetencollege gezeten. Daar werd enorm de nadruk gelegd op de kracht van het verstand. De logische bewijsvoering". Op school vond men hem een 'rare kwibus'. Niet in het minst vanwege zijn merkwaardige studieresultaten. „Mijn rapporten stonden altijd vol met: 'Peter kan wel, maar wil niet'. Terwijl ik wel wilde, maar niet wist hoe. Doordelen te snappen, meende ik ze ook te kennen. Met als gevolg dat ik twee weken later bij een overhoring me er niet veel meer van kon herinneren. Ten tweede was ik niet bij machte de leerstof zo te repeteren dat het in mijn hoofd zat".

## Gezond

Thuis werd hem dit evenmin in dank afgenomen: „Ik ben de jongste zoon van een man die polio-pa-



Peter de Graef: „Je moet het leven niet alleen verstandelijk, maar vooral ook gevoelmatig ervaren".  
Foto Annette Vloog

25.10.96 Provinciale Courant  
7.11.96 Apeldoorn Courant

# Sprookjes leren kind omgaan met angsten

doen, terwijl elk van hen eerst dacht: ik bak er niets van". "Sprookjes met al hun gruwelijken heden zijn zinvol, omdat ze een kinderen om te gaan met angsten en griezelige zaken, terwijl ze worden verteld binnen de geborgenheid van een gezin. Het kind zit wel lekker op bed of bij vader op schoot. Dat vind je ook terug in *Itak*: het is een gruwelijk verhaal, maar het is omhuld door die wolen deken van veiligheid: opperwezen Omar is altijd en overal aanwezig. Dat is een gezellig goedlachses oomje met een leuk hoedje op"

## Groter geheel

Intuïtief voelt Peter de Graaf (1958) dat er meer is tussen hemel en aarde dan de wetenschap wil doen geloven en dat wij als mens deel uitmaken van een groter geheel. Dit besef is te onderkennen in de door hem geschreven en mede-vertolkte stukken, waaronder het recente *Itak* en het eerdere *Ombat*. Geweld is eveneens een weerkerend element in zijn toneelwerken. Over dat laatste zegt hij: "Via de tv en andere media worden zelfs kinderen met allerlei vormen van agressie geconfronteerd. Wreedheid is een onlosmakelijk deel van de samenleving geworden". En over het 'intuitieve gevoel' merkt hij op: "In het leven zijn er ook kwalificaties die je intuitief kunt vatten. Je kunt niet bewijzen dat een gedicht mooi is, maar het toch als mooi ervaren." Reeds als kind was hij zeer ontvankelijk

tient was door de epidemie van 1928. Mijn moeder is een paar weken na mijn geboorte gestorven. Mijn oudste broer, die vijf jaar ouder is dan ik is blind. Een andere broer is kerrig gezond. Mijn vader toch al niet gespaard door het lot, en onnoembaar verdrietig over de dood van zijn vrouw, had toen de zorg over ons drieën. Dus dat kreeg ik indertijd vaak te horen: jij bent gezond; jij kunt lopen en springen, stel je vader dus niet te leeuw. Mijn vader stak zijn ongenoegen over die slechte rapporten absoluut niet onder stoelen of banken en bezorgde me daardoor nog meer schuldgevoelens".

"We woonden in een dorpje, Zandvliet, vlak tegen de Nederlandse grens. Twee zussen van mijn vader en zijn ouders woonden daar ook. De huisjes stonden in elkaars buurt, de tuinen liepen in elkaar over. Daar heb ik de eerste vijf jaar van mijn leven doorgebracht. Mijn oma en tantes letten zo'n beetje op mij. Dat gaf wel een gevoel van geborgenheid".

"Het verdriet van mijn vader over de dood van mijn moeder was zo groot dat het mij weinig ruimte bood om zelfrouwig te zijn. En over het 'intuitieve gevoel' merkt hij op: "In het leven zijn er ook kwalificaties die je intuitief kunt vatten. Je kunt niet bewijzen dat een gedicht mooi is, maar het toch als mooi ervaren." Reeds als kind was hij zeer ontvankelijk

Vanaf mijn dertigste komt dat al- lemaal weer terug. Ik klaag niet. Door het herbeleven en gewroet van die tegenslagen krijg je mooie inzichten in het leven. Door die enorme problemen had ik als jongen wel zoietjes van: ik ga me niet verdedigen. Want wat valt tegen die massale tegenslagen te verdedigen? Het is domweg incasseren".

"Op mijn 18e ben ik een keer vanwege praten met mijn buurman de klas uitgestuurd. Ik had een baard en al een diepe stem. Ik was diep verontwaardigd: op die leeftijd en om die onbenullige reden de klas uitgestuurd! De prefect zei een keer: 'Die De Graaf is nog niet geschikt voor de universiteit. Die kan zich niet verdedigen'. Dat was exact zo".

"Ik ben nog enige tijd filosofie op de universiteit gaan studeren, maar haakte af omdat het eraallemaal zo intellectueelstatisch aan toe ging". Op de Academie in Antwerpen, waar hij toneellessen kreeg van Dora van der Groen, hield hij het evenmin lang uit. De periode dat hij bij 'een groot, verschrikkelijk Vlaams repertoiregezelschap' werkte, staat in zijn geheugen gegrift als 'een vreselijke tijd'.

gen, bood hij mij aan dat bij De PaardenKathedraal te doen". De laatste jaren zijn uitermate glorieus voor Peter de Graaf als schrijver, acteur en regisseur. Zijn voorstellingen in Vlaanderen zijn dikwijls uitverkocht. *Itak* kreeg lovende recensies; zijn solostück *Ombat* werd voor het Theaterfestival 95 uitverkoren.

Het huidige succes schroeft hem echter niet op. "Mijn ambitie reikt niet verder dan de mensen via mijn stukken proberen bij te brengen dat je het leven niet alleen verstandelijk, maar vooral ook gevoelsmatig moet ervaren. En wanneer het stuk hem bovendien ontroert, is het dubbel zo fijn. Wel denk ik nu wel eens: dat rare ventje van vroeger, dat zich niet kon verdedigen, staat zich nu gigantisch via zijn stukken te verweren. Vol vertedering kijk ik dat jongentje dan aan".

## Max Smith

*Itak* is onder meer te zien: 1/11 en 2/11 Antwerpen, deSingel; 10/11 Rotterdam, Schouwburg; 13/11 Tilburg, Schouwburg; 30/11 en 1/12 Brugge De Werf.